

Consummatum
est



© Kunst Adelt

1963

ALLERZIELEN

1964

Gedenk, Heer, uw dienaren en dienaressen, die ons zijn voorgegaan met het teken van het geloof en rusten in de slaap van de vrede:

Pater Joannes v.d. Linden, c.m.	64 jaar
G. Hubertus Dreissen,	64 „
Helena H. Vaessen-Heijthuisen	82 „
Maria C. Slangen-Heijnen,	78 „
M. Cath. Neutgens-Ophelders,	71 „
Maria M. v.d. Leek-Deckers,	59 „
Christina H. C. Peijs-Keuven,	73 „
J. Th. C. Masthoff-Houben,	80 „
Elisabeth Schwillens-Weijzen,	67 „
Mathieu Sanders,	52 „
A. Catharina Welters-Gubbels,	84 „
Friedrich Bieberstein,	65 „
Benedicta H. Voss-Vergoossen,	77 „
Pastoor Theodorus R.H. Peters,	75 „
Hubert Ermans-Koelen,	66 „
Frederik J.M. v.d. Leek-Deckers,	65 „
Maria E. A. Fiddelers-Lucassen,	72 „
Henricus H. Geurts-Nelissen,	62 „
Wilhelmus v.d. Bergh-v.d. Leek,	63 „
Friedrich H. Dullweber-Motké,	72 „
Laurentius Schwillens,	25 „
Mia Vonken,	8 „
Dr. Jozef J.M. Bour-Werrij, arts	32 „

Laat hen en allen, die in Christus rusten, toe in de hemel, waar vreugde, licht en vrede heersen. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.